

Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

**MARIE-SIDONIE VANDENBOSSCHE,**

ECHTGENOOTE VAN

**PIERRE FOUBERT,**

*Geboren te OPHRAKEL, den 10 Januari 1844  
en goderuchtig in den Heer ontslagen te HERRSTERT,  
den 25 Februari 1913.*



Gedruachtige voorbeeldige vrouw, die leefde in eer en deugd, in het volle genot der algemeene achting, der liefde van hare familie en der genegenheid van allen die haar kenden?

II. FRANC. V. SAL.

Die in droefheid zaaien zullen in vreugde maaien.  
Ps. 125.

Waarom was mijn lijden zonder einde, en mijn kwaal zonder geneezing? Omdat Gij o God, gehandeld hebt volgens uw welbehagen... Gods name zij gezegend.  
JER. - JOB.

Beminde Echtgenoot, geliefde Kinderen, mijne krachten begeben, het leven verlaat mij... aanhoort de laatste zuchten van mijn stervend hart: ik laat u als erfdeel, het geloof en den vrede... blijft vereenigd... weest Christenen, leeft als Christenen, sterft als Christenen. Bidt voor mij, ik zal ook voor u bidden, den grooten dag afwachtede die ons weder vereenigen zal.

*Zoef Hert van Jesus, wees mijne liefde.*

(30) dagen afaat).

*Zoef Hert van Maria, wees mijne zaligheid.*

(30) dagen afaat).