

Laat de gedachtenis van uwen vader niet uitsterven en vergeet hem nooit in uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JAN - BAPTIST VERHOEVEN

Echtgenoot van Mevrouw

VICTORINA LAMARCQ

geboren te Ste-Maria-Lierde den 31 December 1858 en
aldaar godvruchtig overleden den 8 September 1936,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Gelukkig de mensch die den Heer vreest en zijn welbehagen vindt in het volbrengen zijner geboden. Ps. III.

Vertrouw op God uit geheel uw hart, erken Hem op al uwe wegen en Hij zelf zal uw schreden richten. Prov. 3

De duurzame overledenen was die woorden indachtig: hij was een vrome kristen, een voorbeeldige echtgenoot een vader naar Gods Hart! Vijand van list en bedrog wandelde hij gestadig in de gerechtigheid; zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, onberispelijk in handel en wandel verwierf hij de achting van allen die met hem omgingen. Zoo waren zijne wegen schoon en was hij omringd door de liefde der zijnen gezocht door zijn vrienden, door iedereen geëerbiedigd.

"Gij hebt mij beproefd o Heer, Gij hebt mij als het zilver door het vuur gelouterd. . mijn mond heeft tot U geroepen en Gij hebt mij aanhoord en verlost,.. Ps. CXV-10-12.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, gij hebt mij teederlijk bemind en liefderijk verzorgd, ik dank U, eens worden wij in een beter leven wederom vereenigd.

Blijft God vreezen, op Hem vertrouwen en schenkt mij de hulp uwer vurige gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 d.afl.