

Het verduuldig lijden der smarten is de waardigste offerande die men kan bieden aan dezen die ons door zijne dood verlost heeft.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Celina WALRAEVENS**

echtgenoot van

**Mijnheer Petrus Van Petegem**

geboren te S. Maria-Lierde, den 17 October 1852 en  
schielijk overleden te Erwetegem den 11 Oogst 1930,

Zij was lid van de Confrerie der Heilige Barbara  
en den Wekelijkschen Kruisweg.

In de vrees des Heeren opgevoed leefde zij in eenvoudigheid, afwijkend van het kwaad, indachtig dat wij in Gods rijk zullen moeten komen, door vele kwellingen aanvaardde zij met een goed hart de beproevingen welke de Heer haar overzond, bleef in vrede in haar lijden en behield de verdueligheid in de dagen harer ellenden.

Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld en mijne hoop zal niet verijdeld worden.

O Maria, als mijne ziel de wereld verlaat, kom haar tegemoet en neemt haar op uwe armen, verwerf haar vergiffenis bij God en gëef haar de eeuwige rust.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik dank u voor uwe verkleefdheid en liefderijke zorgen die gij voor mij gehad hebt. Vergeet mij niet in uwe gebeden en HH. Communiën. Ik zal ook voor u bidden. Tot wederziens in den Hemel waar wij later voor eeuwig zullen vereenigd worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Sottegem, druk. " De Beiaard „ Haegeman-Cousy