

Hy was eenvoudig en regtveerdig, godvreezend en verwyderd van alle kwaed.

O myne vrienden, gy zyt nu bedroefd, maer ik zal u wederzien en uwe ziel zal verblyd worden.



## **Bid voor de Ziel**

VAN

# **MARINUS BEERENS,**

ZOON VAN

**PIETER FRANCIES**

EN VAN

**ANNA THERESIA KILLEMOES,**

Geboren te Maria-Lierde en aldaer overleden in den ouderdom van 41 jaren en 6 dagen, den 26 February 1858.

Van myne jongheid af heb ik altyd in de vrees des Heeren geleefd en al myn betrouwen op MARIA gesteld.

Myne laetste dagen, waren dagen van troost en verheuging, schoon ik de genezing betrachte.

Zeer lieve ouders, zusters en broeders, zyt altyd bereid van de eeuwigheid in te treden, want de Heer heeft in den slaep zyne oogen op my geslagen en my uit het pad der ellenden getrokken.

## **R. I. P.**

SOTTEGEM, L. VEKEMAN, BOEKDR.