

Onder de schaduw van het Kruis
rust ik, en hoop ik op U mijn God.

Laatste woorden van den stervende.

† BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Zeer Eerwaarden Heer
Jules-Frans Van de Catsyne

Derde Ordeling van St. Franciscus

Geboren te Nederbrakel	30 Sept. 1881
Priester gewijd te Gent	13 Juni 1908
Leeraar te Eekloo	28 Febr. 1908
Onderpastoor te Beveren-Waas	20 Febr. 1916
Pastoor te St-Anna (VI. Hoofd)	4 Juni 1930
Pastoor-Deken te Kruishoutem	16-9-1935 tot 3-1-46
zeer godvruchtig overleden te St Kornelis-Horebeke den 14 Mei 1946	

versterkt door de laatste H H. Sacramenten.

Naar het voorbeeld van zijn Goddelijken Meester. ging hij weldoende door het leven. Hij was de vriend van priesters en leeken, van rijk en arm, van werkman boer en burger. Zijn goedheid had hem aller harten gewonnen. Aan ontelbaren gaf hij wijzen raad, hulp in nood; schonk hij troost en opbeuring in smart en beproeving. Dag en nacht stond hij ten dienste van zijn volk, steeds den glimlach op de lippen. Hij was een ware priester naar Jezus' Hart, een goede herder vol liefde voor allen, maar vooral voor zijn zieken en zijn schoolkinderen. Zijn dood zal dan ook beweend worden door het volk, en zijn aandenken zal gezegend blijven.

I Mach. 2, 3.

Duurbare Familie, die zooveel voor mij gedaan hebt en vooral de laatste maanden mij zooveel troost en opbeuring hebt geschonken; en ook gij mijne trouwe verpleegster die bij dag en bij nacht ten mijnen dienst hebt gestaan, hebt dank voor uw genegenheid, uw toewijding en uw zorgen. God loone u en tot weerziens in den Hemel.

Mijn aandenken blijve onder U voortleven. Bidt voor mij, vooral gij mijn neef priester, blijf mij indachtig aan 't Altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.