

God beproeft mij gelijk het goud door het vuur.

†

(Job XXIII.)

BID VOOR DE ZIEL

van den eerwaarden Heer

JOANNES - BAPTISTE COLPAERT

geboren te Deinze den 5 Juli 1862 en aldier godvruchtig overleden den 29 Januari 1903, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Priester gewijd te Gent den 19 September 1885,
Onderpastoor te Elseghem den 26 Februari 1886,
Coadjutor te Zulte den 4 December . . . 1888,
Onderpastoor te Watervliet den 13 Mei . . . 1892,
Onderpastoor te Nederbrakel den 12 Maart 1894,
Ontslag voor ziekelijkheid den 27 Januari 1896.



In alles bevelen wij ons zelve aan, als dienaren Gods door veel geduld, in verdrukkingen, in nood, in benauwdheden. (2 Cor. VI.)

Ik heb voor mij alleen niet gearbeid, maar ook voor allen die de waarheid zoeken. (Eccl. XXIV. 47.)

Hij was bezield met eenen allergrootsten iever voor de glorie van God en de zaligheid zijns naasten; daarom was het dat hij zoo zeer verlangde te genezen. Toen hij thans die dood zag naderen, was hij niet bevreesd. Versterkt door een kinderlijk betrouwen op Maria, zijne hemelsche Moeder, op den H. Jozef en den H. Antonius, die hij zoo vurig aanriep, ontving hij de dood met eene volkomene onderwerping aan den H. wil van God, en ontsliep zachtjes in den Heer.

Mijne welbemimde Zusters, mijn afsterven brengt u in verdriet en angst; maar bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben, welhaast zullen wij elkander voor altijd wederzien. Zeven jaren lang hebben wij te zamen gebeden met vrienden en kennissen om mijne gezondheid terug te bekomen; God heeft ons willen verhooren op eene andere wijze, met mij een beter en gelukkiger leven te schenken in het hemelsch Vaderland. Houdt niet op van bidden; dat is het laatste dat ik van uwe liefde verzoek, Vaartwel, en dat de zegen des Heeren door mijn priesterlijk hand over u nederdale.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(300 dagen aflaat.)

R.

I.

P.

P. Mortier, drukker, Deinze.