

God gaf, God nam; naar 's Heeren wil is alles
geschied; gezegend zij zijn heilige Naam. (Job.)



ZALIGE GEDACHTENIS

aan den Eerw. Heer

JULIEN MISSIAEN

Pastoor van Moerzeke, (Castel) sinds 18 Mei 1914
geboren te Nederbrakel den 6 September 1866

Priester gewijd te Gent, December 1890
achtereenvolgens, Coadjutor te Ronsse St-Martinus
onderpastoor te Appelsterre, Selsaete en Overmeire.
Na een smartvol lijden, met de stichtendste on-
derwerping aan Gods wil verdragen, overleden
te Elst, 10 Mei 1926.



Versterkt door al de genademiddelen der H. Kerk.
Heer! de schoonheid van uw huis had ik li
en de plaats waar uw heerlijkheid woont. (Par.)

Geef mij de zielen en neem al 't overige voor
U. (Gen.)

Hij weidde de hem toevertrouwde kudde en ging
haar voor met woord en voorbeeld, wakend met
taaien moed, naar Gods verlangen en welbehagen.
(Petr.)

Goede Herder, gaf hij zijn leven voor zijn schapen;
in gebed en zorgen gingen zijn dagen voorbij en
niets liet hem onverschillig wat geestelijk of stoffe-
lijk welzijn zijner parochianen aanging.

Daarom, parochianen van Castel vergeet den
Vader niet die u allen droeg in zijn hart, bidt voor
hem en leeft naar de voorschriften en voorbeel-
den die hij u gaf.

Dierbare FAMILIELEDEN en gij allen die mij zoo
liefderijk verzorgd hebt, mijn gebed voor u zal
mijn dank zijn en God zal het u loonen.

Ik was en blijf een kind van Maria en dat is mijn
hoop en mijn troost, laatste woorden van den
stervende.

Zoet Hart van Maria, weest mijn heil.

Wortegem, druk. R. De Winter.