

God is mij getuige, hoe hertelijk ik U allen lief had  
in Jesus-Christus. H. PAULUS.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWEERDEN HEER

# MAURITS ALLEGAERT

*geboren te St<sup>e</sup> Maria-Audenhove den 15 Mei 1854,  
Priester gewijd te Gent in 1878,  
opvolgentlijk Onderpastoor te Sinaye (Waes),  
Bestuurder te Basel (Waes) en  
Aalmoesnier der Belgen in Engeland, overleden te  
te Keur Gardens (Engeland) den 24 Februari 1919,*

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN.



God verwekte in hem een voorbeeldige Priester  
eenen priester naar zijn hert naar zijnen geest.

I. REG. II-35

Met voorbeeldig geduld en volkomene onderwerping  
aan den Wil des Heeren, onderstond hij zijne langdurige  
ziekte overtuigd dat, als wij met Jesus-Christus lijden,  
wij met Hem ook zullen vereerlijkt worden.

De deur des Hemels staat open voor hen die gedurende  
dit leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. BONAVENTURA.

Rechtzinnig in zijnen omgang en vreedzaam van aard,  
werd hij algemeen geacht en bemind.

Vaartwel *beminde Zusters en Bloedverwanten* be-  
tracht al wat oprecht, eerlijk en rechtveerdig is en de  
God van vrede zal met U zijn.

Ik betrachte zoo vurig U allen in Belgie terug te  
zien na vier lange jaren ballingschap, maar de Heer  
heeft er anders over beschikt, zijn H. wille geschiede.  
Blijft intusschen vereenigd door de banden van christe-  
lijke liefde, bidt voor mijne onsterfelijke ziel met  
wederziens in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus maak dat ik U altijd meer en  
meer beminne. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, weest mijne toevlucht. 300 d. afl.

R. I. P.