

Zijt uwe oversten indachtig, die u Gods woord verkondigd hebben, en uwe oogen op het einde van hun leven slaande, volgt hun geloof na.

Hebr. XIII. 7.



ZALIGE GEDACHTENIS
van den Eerweerden Heer

DÉSIRÉ HAEGENS,

geboren te Gavre, den 23 April 1824,
Priester gewijd 1849,
vervolgens Onderpastoor benoemd te Ste Maria-
Lierde, Oosterzeele, Peteghem en Middelburg,
Pastoor benoemd te Ste Maria -Leerne, den 3
Maart 1874.
en aldaar overleden den 2 Juni 1897.

Hij heeft eenen nieuwen tempel gesticht, met iever gezorgd voor den luister van Gods huis. Hij heeft zijne schapen gevoed in de oprechtheid des herten, en hij heeft ze bestierd met eene groote voorzichtigheid in zijnen handel; in vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld en velen van het kwaad afgekeerd. En als om zijn verdienstelijk leven te voltrekken, heeft hij groote pijnen geleden in zijn lichaam, maar met een vurig geloof en eene volle onderwerping aan Gods wil.

Reg. III. Ps. 77. Mal. II.

Beminde parochianen, gij die zijne lessen ontvangen en zijn leven gekend hebt, blijft getrouwe kinderen Gods, onberispelijk het woord des levens bewarende, tot zijnen roem op den dag van Christus, opdat zijn arbeid niet vruchteloos geweest zij.

Ad. Tim. III, 10. Phil. II. 15, 16.

Goede Jesus, bermhertigheid! dat uw dienaar bij U in vrede ruste. Amen.

R. I. P.