

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.



VROOM AANDENKEN AAN
MIJNHEER

VALERY LUYCX

Weduwnaar van Mevrouw

Melanie LAMBERTIN

Geboren te Aalst de 1 april 1879 en er godvruchtig
overleden de 27 februari 1967, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

De nietigheid van mijn dagen is voorbijgegaan;
als een rook is het leven sneller voorbij dan
men denkt. Gij Heer, hebt ons gevormd en
gemaakt... laat daarom Uw aangezicht aan ons
niet verborgen blijven, maar wees genadig met
Uw dienaar, want op Uw barmhartigheid heeft
hij vertrouwen gesteld.

Zalig en gelukkig is de mens die het in zijn
leven aanstelt zoals hij in het uur van de dood
wil gevonden worden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, de dood
is het begin van het onveranderbare leven. Hier
op aarde gaat alles voorbij, alleen het goede dat
wij delen, blijft. Leef daarom in trouw voor
God en in liefde ondereen.

Familieleden, Eerwaarde Zuster, Verpleegster
en gij mijn schoondochter Julia, ik dank U voor
uw zorgen en bidt voor mij in uw dagelijkse
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.