

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL MEHAUDEN

Gepensionneerd Mijnwerker

Echtgenoot van

Mevrouw Mathilde De Rouck,

geboren te Parike, de 15 Juli 1888, en godvruchtig overleden te Overboelare, de 27 November 1953, versterkt door de H.H. Sacramenten.

Geen rijker kroon dan eigen schoon : deze goede vader van vele kinderen mocht fier gaan op zijn huiselijke getrouwheid aan vrouw en kinderen, op zijn talrijke nakomelingen, die in hem de goedige, vlijtige en zorgzame mens erkennen, op de noeste ijver waarmede hij zovele jaren heeft gezwoegd in de mijnen tot hij in eigen doening rustig nog enkele jaren mocht slijten in een propere, zonnige woning.

De ziekte, die hem trof, sneed dat schone familieleven door : de mijn heeft weer haar slachtoffer ! Hoe sterk ook een gestel, hoe bezorgd ook de medehuisgenoten zijn, vroeg of laat slaat de mijn toe of door haar eigen kracht of door het slopende afwreten van het lichaam ! Moge de H. Barbara, patrones der mijnwerkers, hen allen bewaren die daar werken !

Bemide echtgenote, 't was bij ons zo proper, 't ging bij ons zo goed, dat we smachtten nog tientallen jaren samen te zijn ; 't mocht niet ! Dat God ons genadig zijn U trooste. Bemide kinderen, eert uw moeder zoals ge vader liefhadt ; volgt mijn voorbeeld en bewaart mijn gedachtenis in uw gebeden ! Bemide familie en vrienden-mijnwerkers, vergeet mij niet !

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer !

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons !

Uitg. M. Kindekens, koster, Idegem.