

Bloedend scheurt ons aller harte  
God, o God, waarom die smarte?  
Hij!... die was ons aller liefde!  
Heer! zooals het U beliefd!

†

## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

# CAMIEL MELKEBEKE

echtgenoot van Mevrouw

## EUGENIE KEERSTOCK

geboren te Velzeke, den 14 September 1860 en god-  
vruchtig overleden te Munkzwalm, den 4 October 1946,  
*gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden  
en den Pauselijken Zegen.*

Wijkmeester van het Xaverianengenootschap.

De duurbare afgestorvene heeft eenen hoogen ouder-  
dom bereikt; eene eerekroon die op den weg der ge-  
rechtigheid gevonden wordt. Prov. 16.

Tijdens zijne langdurige ziekelijkheid stichtte hij allen  
die tot hem naderden door zijn geduld en onderwerping  
aan den Wil Gods. Zonder vrees zag hij den dood nade-  
ren en in 's Heeren Vrede sliep hij zachtjes in. H. Alf.

Hij was een braaf en deugdzaam man, verkleefd aan  
Godsdienst en Kerk. Goede echtgenoot, wijze en zorg-  
volle vader van een schoon en talrijk huisgezin was  
gansch zijn leven een onafgebroken toewijding en zorg  
voor echtgenote en kinderen. Door zijn eerbare en  
vriendelijke levenswijze genoot hij eenieders achting.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen, broe-  
ders, zuster, bloedverwanten en vrienden weent niet  
over mijn dood, mijn tijd was gekomen gelijk hij ook  
komen zal voor u.

Duurbare kinderen, mijn vreugd in mijn leven, mijn  
troost op mijn sterfbed, weest mijn gloriekroon in den  
hemel. Gij weet hoe ik voor u en onder u geleefd heb,  
vergeet mijn lessen en voorbeelden niet, weest steeds  
gehecht aan het goede, in de broederlijke liefde hartelijk  
tegens elkander; eert en bemint uw moeder uw leven  
lang. De Heer zegene u al de dagen van uw leven.

Aan allen dank voor uwe teedere en onvermoeibare  
zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden; tot weder-  
in den Hemel.

et Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.afl.