

# Apostel van den Goeden Meester.

De vruchtbaarste vorm van het apostolaat van den dienaar Gods is het werk der retraites voor priesters en leeken geweest gedurende 50 jaar. Brandend van liefde voor zijn Lieven Meester, edelmoedig in het beoefenen der naastenliefde, onvermoeibaar in zijn zielenijver, heeft hij zich altijd een waren dienaar van den Vader der barmhartigheid getoond. Zijn kinderlijke eenvoud en zijn betrouwen op God waren wonderbaar.

Overal en door eenieder werd hij genoemd : de heilige Pater Petit.

---

## Gebed om de zaligverklaring te bekomen van den Dienaar Gods, Pater Adolf Petit.

*Heer Jezus, die door de eenvoudige en aantrekkelijke deugd van uwen dienaar, Adolf Petit, op buitengewone wijze hebt laten blijken hoe zacht uw juk is en hoe licht uw last, gewaardig U, wij smeeken er U om, hem te verheerlijken voor het aanschijn der Kerk, opdat wij aangespoord worden om hem in zijne kinderlijke godsvrucht tot U en in zijne medelijdende goedheid voor den evenmensch steeds beter na te volgen, en opdat wij ons, zooals hij, aan den Heiligen Jozef, uwen trouwen Bewaarder, aan uwe gezegende Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria, en aan U, o Jezus, onzen Goeden Meester en onzen opr echten Vriend, geheel zouden toevertrouwen. Amen.*

*Imprimatur*

*Honoratus, epise. Gandav. 24 Junii 1931.*

---

Men sture de aanvragen voor een relikwie, en de verhalen van gunsten door de voorspraak van den Dienaar Gods verkregen aan Den Eerw. Pater Vice-Postulator, Sint-Barbara College, 33, Savaënstraat, Gent.

Voor het *Leven van den Dienaar Gods*, door P. Van Mierlo wende men zich tot de Bode van het Heilig Hart, Alken bij Hasselt.