

Bedroefden : Wie geneest de smart waar gij aan lijdt? Hij, die de wonde sloeg. Hij zelf die leert gelooven in 't zalig uitzicht van het wederzien hierboven. En bidden leert ; Heer, wees uw naam gebenedijd.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Firmin-Joseph VAN DAMME**

zoon van

Cyriel en Marie Van Der Swalmen

geboren te Ste-Maria-Lierde, den 19 Februari 1896 en er godvruchtig overleden den 20 Juli 1930,

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Niets is duurzaam hier op aarde, alle geluk dezer wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men denkt, het zelfde te gaan genieten. Niemand kent de schikkingen van Gods voorzienigheid. De beproevingen zijn doorgaans weldaden en werken van goedertierenheid om ons hart van het aardse af te trekken en ons de onsterfelijke kroon der gelukzaligen te verzekeren.

Zonder klagen, in volkomene onderwerping aan den aanbiddelijken wil van God, heeft hij de ziekte en de dood aangenomen uit de handen des Heeren. Hij leefde in de eenvoudigheid des Herten en stelde zich geene ongerechtigheid voor oogen. Goede kristen als hij was, bewandelde hij de wegen des Heeren, zijne zachtmoedigheid en goede inborst verwierven hem vele vrienden, ook zijne gedachtenis zal in zegen blijven

Duurbare moeder, broeders, zusters en bloedverwanten, vaartwel, tot in den hemel De Peer heeft het gewild, ik moet u verlaten vaartwel, gebenedijd met mij, den naam des Heeren. Vergeet mij niet in uwe gebeden, wij zullen den Heer eens te samen gebenedijden in de gelukzalige eeuwigheid.

Mijn Jesus barmhertigheid

100 d. aflaat