

De Heer was met haar en maakte al hare werken
voorspoedig. Gen., 29-23.



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van Mevrouw

Mathildis VAN LIERDE

Echtgenootte van Mijnheer

Pieter VAN LANTSCHOOT

geboren te Erwetegem, den 15 December 1858,
en zachtjes in den Heer ontslapen te Jette
den 16 April 1914,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.



Deze moeder was allerbewonderenswaardigst en
hare nagedachtenis verdient roemrijk te zijn: haar
vertrouwen op God gaf haar immer kracht.

Eenvoudig kwam ze voor in hare manieren,
rechtzinnig in hare gesprekken en zoo zedig als