

✠ Kom, goede en getrouwe dienaar, tred binnen in de vreugde van uwen Heer. (Mt. 25,21) ✠

IN DEN VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE ZIEL VAN Mijnheer REMI VAN LIERDE

Echtgenoot van Mevrouw Maria-Victorine BEURMS

Geboren te Smeerhebbe-Vloersegem, den 26 Augustus 1866, en godvruchtig ontslapen te Hillegem den 29 September 1942, versterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk. Earelid van den Bond van het Heilig Hart. IJveraar van alle godvruchtige genootschappen.

In alle nederigheid, mocht hij de woorden van den Goddelijken Meester tot de zijne maken: "Een voorbeeld heb ik U gegeven, opdat gij ook zoo doen zoudt... Wie met dien diep kristen man in aanraking kwam, wist wat een levendig geloof, innige godsvrucht en eenvoudige oprechtheid hem kenmerkten. Hoe ontelbaar velen mochten de goedheid en menschlievendheid van zijn gouden hart ondervinden. Daarom zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Steeds handelde hij naar zijn geweten, geleid door streng plichtbesef, onbaatzuchtig en zonder pralen. Iedereen kwam onder den invloed van zijn kristelijk optimisme, die eenigechte blijheid der vrije kinderen Gods.

Met wat een stiptheid en bovennatuurlijken zin, heeft hij gedurende 30 jaren als koster geijverd voor 's Heeren huis. Zijn pastoor en onderpastoor, zijn talrijke vrienden en kennissen treuren om het heengaan van dezen ingoeden man. Hoeveel dieper is de smart van zijn duurzame familie, die alleen dagelijks de volle maat van zijn zelfverloochenende bezorgdheid heeft ondervonden. Met fierheid offerde hij zijn zonen die de roepstem van den Meester volgen wilden. "Ja, Vader!.. herhaalde hij met voorliefde en in volle bewustzijn tijdens zijn ziekte. Naar dit Evangeliewoord heeft hij steeds geleefd en gehandeld.

Duurbare echtgenote, samen hebben wij wel en wee gedragen voor onze geliefde kinderen. Van uit den hemel zal ik U verder bijstaan. Beminde kinderen, weest een troost en steun voor uw moeder en wendt U samen tot de Moeder van smarten. Want menschelijke troost is koud en leeg, doch de troost die Jesus Moeder hare kinderen schenkt zal als een balsem uw harten genezen. Duurbare zoon, priester van den Heer en gij Zijn toekomstige priesters, gedenkt uw vader in het Heilig Misoffer.

Laten wij de vier akten bidden.