



BID VOOR DE ZIEL
VAN DEN EERWAARDEN HEER

REMI VAN LIERDE

geboren te Voorde	den 25 Maart 1871
Priester gewijd te Gent	den 21 December 1895
Leraar te Oudenaarde	den 22 Februari 1896
Onderpastoor te Kieldrecht	den 31 Mei 1898
Onderpastoor te Stekene	den 18 Mei 1907
Stichter der parochie en eerste Pastoor te Stekene-Hellestraat	den 31 October 1913
Pastoor te Sleidinge	den 24 Juli 1924
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen	den 12 Juli 1947, versterkt door de H. H. Sacramenten.



Priester zijn was de hoogste eer, het grootste geluk en de zoetste verplichting van zijn leven.

Vreedzaam en ongeveinsd, rechtschape en goedhartig, vroom en stichtend, beoogde hij slechts de eer van God en de zaligheid van de zielen.

Mijn beminde Parochianen, ongeveer drie en twintig jaar besteedde ik mijn beste krachten voor Uw welzijn; gedenkt hoe ik den luister van onze kerk liefhad, hoe innig gehecht ik was aan mijn priesterlijke bediening; vergeet de lessen van Uw Herder niet en bidt voor hem. Door uw levensmoed, uw godsdienstzin en arbeidslust blijve Sleidinge wat het immer was: een parel in 't Meetjesland!

Mijn dierbare Broeders en Zusters, mijn overtalrijke Neven en Nichten, gij weet hoeveel ik van U allen hield en hoe fier ik was op de christelijke tradities van onze familie; houdt deze in eer en bidt voor mij.

En gij, mijn Medebroeders in het Priesterschap, gij beseft hoe groot onze verantwoordelijkheid is bij God; gij weet ook hoe spoedig wij vergeten zijn na ons heengaan; weest mij gedachtig in de H. Mis.

Maria, mijn hart heeft U altijd bemind, mijn tong heeft Uw lof verkondigd, bidt nu voor mij. H. Bern. H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. a. Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. a.