



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

RICHARD VAN LIERDE

Echtgenoot van Mevrouw

SENAIDE VERSMISSEN

*geboren te Sint Maria Oudenhove den 19 maart 1887,
en den 19 maart 1960, na vroom de laatste H. Sa-
kramenten te hebben ontvangen, de eeuwigheid
ingegaan te Ronse.*

De duurzame overledene leidde een leven van geloof, werkzaamheid en opoffering.

Een leven van geloof : hij mag terecht herhalen met de grote apostel Paulus : « Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof bewaard... » Met volle overgave aan Gods Heilige Wil aanvaardde hij het zware kruis van een onbarmhartige kwaal : hij lag de laatste week als een echte martelaar aan het bed gebonden, aangegrepen door het onnoemelijkste lijden.

Hij leidde een leven van werkzaamheid en van volhardende, edelmoedige dienstbaarheid voor vrouw en kinderen.

Mijn teer-beminde echtgenote, ik moet U verlaten juist vóór het feest waar we beiden zo naar hunkerden : ons vijftigjarig huwelijksjubileum. Uw hart zal veel verdriet hebben, doch wees getroost, eens zien we elkaar terug. Mogen onze talrijke kinderen U helpen in uw weduwsmart. Ik dank U voor uw grote liefde.

En gij, mijn geliefde kinderen, vergeet nooit wat uw vader en moeder voor U deden. Houdt veel van elkaar en gedenkt de lessen van werkzaamheid en moed die ik U gaf. Omringt uw moeder met veel genegenheid en bidt voor mij.

De familie bedankt