

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

✠ ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

PRUDENT VAN RECHEM,

echtgenoot van Mevrouw

Hortense Van Wetter,

geboren te Kruishoutem de 25 Juli 1881, en aldaar
godvruchtig overleden de 8 Augustus 1950 versterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De beproeving die God ons verzendt is hard,
doch het hoofd butgende, zeggen wij: Vader, niet
onze, maar Uw wil geschiede.

De grootste genade die God ons schenken kan
is deze van een zalige dood. Daarom wenen wij niet
als deze die geen hoop hebben maar betrouwen dat
God hem tot Zich riep om hem voor eeuwig geluk-
kig te maken.

De betreurde afgestorvene was een goede echt-
genoot en vader. Te huis, bij vrouw en kind vond hij
zijn geluk. Voor hen leefde en werkte hij.

Gedurende 39 jaar was hij koster in de kerk. Zijn
bediening deed hij eer aan. Hij vervulde dit ambt
plichtbewust, offervaardig, waardig en stipt: wel
overtuigd dat een eenvoudige kristelijk leven de ge-
paste sleutel is voor de hemel. Zonder angst of vrees
voelde hij zijn einde naderen in de vaste hoop dat
de gelukzalige eeuwigheid hem stond te wachten.

Duurbare echtgenote, hard is de slag die u treft.
Nog lange jaren hoopten wij samen gelukkig te zijn
God heeft het anders geschikt, doch troost u bij de
gedachte dat wij eens mekaar zullen terug zien om
nooit meer gescheiden te worden.

Mijn duurzame Zoon, bewaar de gedachtenis
aan uw vader. Wees onderdanig aan uwe moeder
opdat gij haar gelukkig zoudt maken.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100d. Afl.)

De families VAN RECHEM-VAN WETTER danken
U zeer hartelijk voor Uwe kristelijke deelneming.