

In het kruis is de zaligheid, want in het kruis is het leven ; immers in het kruis vindt men bescherming tegen de vijanden onzer ziel.

Nav. Xe II 12

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Adolphine Vanderstockt

echtgenote van Mijnheer

HUBERT VANDENHAUTE,

geboren te Zarlardinge de 11 juli 1895 en  
overleden te Geraardsbergen de 22 juli 1961,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die de kwellingen van dit leven verduuldig verdraagt en zich dagelijks bereidt om te sterven.

O God ! wat al beproevingen hebt gij mij laten overkomen. Maar zie, nu hebt gij mij uit de diepste mijner ellenden tot U geroepen. Met volkomen onderwerping aan uw H. Wil, heb ik de bitterheid van een langdurige en hopeloze ziekte uitgestaan, ten volle overtuigd dat, zo wij hier op aarde met Kristus lijden, wij ons in eeuwigheid met Hem zullen verheugen.

Vaartwel, beminde echtgenoot, geliefde broeder en bloedverwanten. Hebt dank voor uw genegenheid en liefderijke zorgen. Treurt niet over mijn dood, gelijk deze die geen hoop hebben.

Bidt voor mij, opdat ik weldra van uit het Rijk der Hemelen, bij God, voor U, doeltreffender dan ooit, moge blijven zorgen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.