

Dankbaar aandenken aan



DE HEER

# Achille Vanlierde

echtgenoot van Marie-Rachel Noterman

geboren te Everbeek op 27 augustus 1910 en overleden in  
het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 7 maart 2000,  
gesterkt door de Sacramenten der Zieken.

De namis zal opgedragen worden in de St.-Lambertuskerk  
te Parike op zaterdag 8 april 2000 om 19 uur.

De dertigdaagse missen zullen opgedragen worden  
door E.H. M. Van Vooren, O.L.Vrouw Visitatie in Gavere.

Lieve pépé,

Met je grote handen werkte je dag en nacht,  
voor mémé, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
in stilte en eenvoud.

Met je grote handen beschermdde je al wie je dierbaar was.  
Met je grote handen tilde je ons op je fiets om naar  
"t schoolke" te gaan. Je was er altijd voor ons en we dachten  
dat je altijd zou blijven.

Je bent nu plots heengegaan, maar de dankbaarheid om het  
goede en de mooie herinneringen blijven.

Jij blijft diep in ons hart.

Slaap zacht, lieve pépé.

De families

VANLIERDE - NOTERMAN - DROESBEKE - COESSENS

danken u voor uw gebed en uw blijken van medeleven