

*Jij leerde mij dat elk leven waardevol is.
En wat heb ik nog meer nodig ...
Ik heb een vader die over mij waakt.*



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Albert Vanlierde

Weduwnaar van mevrouw Rachel De Grootte

Geboren te Everbeek op 19 juni 1916
en godvruchtig overleden in het A.S.Z. te Aalst
op 15 maart 2001.

Oud-strijder 1940-1945



De familie dankt u voor uw troostvolle aanwezigheid
en medevoelen

*Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht die een
mens te verwerken heeft zolang hij leeft.*

Afscheid nemen van de geliefde mensen wil zeggen :

aanvaarden wat pijn doet,

er doorheen groeien zonder van binnen dood te gaan

en een dankbare herinnering overhouden

om verder mee te leven in mildheid

en daardoor andere mensen heel nabij kunnen komen.

Wij zullen altijd van je houden opa,

gedragen op liefde en dansend in de wind.