

In al uwe werken, gedenk uwe uitersten en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Aline VAN LIERDE

echtgenoot van mijnheer

Hector De Vleeschouwer

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 28 Juni 1902, en aldaar godvruchtig overleden den 21 Aug 1925, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Wat er u ook overkome, verontrust en stoort er u niet in; maar zegt in vreedzaam gemoed dat Gods heilige Wij geschiede.

De nirogende heeft het tegenwoordige leven met zwelngen vervuld om ons de waarde van het toekomende te doen kennen H. Ephr.

De duurzame overledene was rechtzinnig en vreesde God. Hare handelwijze was liefvallig, vreedzaam, ook werd zij van haar man hoog geschat en geacht van allen die haar kenden, niemand sprak van haar eenig kwaad

Lieve echtgenoot, hoe hard en pijnlijk is het toch, malkander zoo vroegtijdig en onvoorziens te moeten verlaten, wij waren zoo gelukkig samen, zorg vaderlijk voor ons klein kind, spreek het later van zijne moeder en breng het op in een deugdzaam leven.

Bemide moeder, zusters en broeders, mijn onverwacht afsterven bedroeft u, doch aanschouwt den hemel, daar zal ik voor u allen bidden; vergeet mij niet in uwē gebeden

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Sottegem, druk. L. Vekeman, opv Haegeman-Cousy