

Kom, bruid van Jesus-Christus, ontvang de kroon
die de Heer u bereid heeft. BOEK DER GEZ. IV, 8.



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
ZUSTER MARIE CLEMENCE
IN DE WERELD
Adelaide VENSTOK

<i>Geboren te Destinge den 6 September</i>	1827
<i>Treed in 't klooster der zusters van den H. Vincentius te Destinge den 21 Augusti</i>	1855.
<i>Werd gekleed den 21 November</i>	1855.
<i>Werd geprofest den 21 November</i>	1856.
<i>Ontsliep in den Heerden 8 Maart</i>	1899.



Zij volherdde tot het einde van haar leven in het volbrengen van al de plichten van haren staat; onderworpen aan de Oversten, minzaam voor allen, altijd de laatste plaats en de nederigste oefeningen betrachtende, zocht zij bovènal de eerste te zijn, op den weg die ten hemel leidt. Ook de goede Jesus die haar altijd gezegend had, was haar zeer milddadig in hare laatste levensdagen. Hij gaf haar zoeten vrede en hemelsche blijdschap, zoo dat zij zachtjes met haren geliefden Bruidegom naar den hemel is gegaan, om aldaar nog beter dan hier, voor alle eeuwigheid met Hem te leven.

Heilig Hert van Jesus, wees mijne liefde,
300 dagen aflat.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis,
300 dagen aflat.

R. — I. — P.