

† Op 1 December 1953, te Gent, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Apostolische Zegen, nam de Heer zacht en vreedzaam tot zich de vrome ziel van

MEVROUW

Maria, Victorina Verhoeven

weduwe van

Mijnheer **REMI VAN DEN DAELE**

Lid van de Aartsbroederschap van de
H. Familie

geboren te Baaigem, de 20 Augustus
1869 en in haar geliefd geboortedorp
ter aarde besteld op 5 December 1953.

Ze was een voorbeeldige christelijke moeder, met diepe geloofszin, die ze van haar christelijke familie naar oude aard had meegekregen.

Haar leven van offers, zo edelmoedig gebracht, werd door Gods beschikking eervol bekroond en gezegend. De Heer schonk haar de genade uit haar gezin een priester Gods te kiezen.

Naarmate haar leven vorderde, zijn hare deugden nog meer gerijpt, en vulde zij hare dagen met innig gebed. Hare vrome verzuchtingen tekenden hare godsvrucht tot de Goddelijke Voorzienigheid en tot de H. Jozef, Patroon van de Goede Dood. Zo herhaalde zij dikwijls: « Heer, wij verheerlijken Uwe Goddelijke Voorzienigheid en onderwerpen ons aan al Hare Beschikkingen. »

Zoals heel haar leven, stond ook haar afsterven in het teken van rustige overgave en vertrouwen in de Goedheid en de Barmhartigheid van haar Goddelijke Verlosser. In haar allerlaatste ogenblik heeft ze in een uiterste inspanning het kruisbeeld gekust.

« Liefste Moeder, zoals gij in uw leven ons door uw voorbeeld zijt voorgegaan, wees voor ons thans een machtige voorspreekster en zoals gij ons zo dikwijls uw moederlijke zegen hebt geschonken, verkrijg voor ons overvloedige genaden. »

Mijn Jezus, Barmhartigheid !