

Hebt de wereld niet lief. De wereld gaat voorbij met
haar begeerlijkhed, maar wie den wil van God vol-
brengt, blijft in eeuwigheid. 1 Joann. 2-17



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER
Alfons VERSNICK

echtgenoot van

Mevrouw Josephina VAN VAERENBERGH

Lid van de Voortplanting des Geloofs.

geboren te Herzele, den 2 Maart 1870 en aldaar
godvruchtig overleden den 29 Januari 1937;

Versterkt door de H. H. Sacramenten

— SOS —

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde gelijk
onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen zijn
als een schaduw en wij verblijven hier slechts een
oogenblik

Met een voorbeeldige en kristelijke gelatenheid verdroeg hij de ellende en de kwellingen zijner langdurende ziekte, hij zag het einde van zijn leven naderen met een bewonderswaardige onderwerping aan Gods wil
en met vol betrouwen op Gods barmhartigheid.

Hoe gelukkig is de mensch die in 't uur der beproeving sterkte weet te putten in zijn geloof en in 't gebed.

Beminde Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen, Zus-
ter en Familie, ik dank U voor de goede zorgen waar-
mee gij mij dag en nacht omringd hebt. Zoekt opbeu-
ring in een vurig gebed voor mijn zielerust. Ik had mij
niet verwacht U zoo vroeg te moeten verlaten; doch
anders waren de schikkingen des Heeren.... Aanbidden
wij zijnen goddelijken wil... Vaartwel... een luttel tijds
nog en wij zullen elkaar wederzien.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. en 7q.