

J. M. J. F.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van

**ZUSTER BERNADETTE**

in de wereld

**ANNA-ELISABETH DE CLERCQ**

Geboren te St.-Lievens-Essche, den 13 Februari 1918.

In 't klooster getreden bij de Zusters van den

H. Franciscus van Assisië te Opbrakel den 8 Sept. 1943

Gekleed den 7 Maart 1944

Godvruchtig in den Heer ontslapen te Opbrakel

den 3 Februari 1945

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Onze duurzame Zuster Bernadette, wiens afsterven wij zoo diep betrouwen, had een opgeruimd en open karakter; hare godsvrucht werkzaamheid, eenvoud en vriendelijkheid strekten tot voorbeeld van allen. Zij die haar gekend hebben zullen nooit haar beminlijk voorkomen vergeten. Zij trachtte toch zoo vurig naar den schoonsten dag van elke kloosterlinge, de dag van hare H. Professie. Helaas, een geheime kwaal kwam haar op het ziekbed neervellen en eerder dan iemand had gedacht, was dat jeugdig hart gebroken en had zij haar schoone ziel aan God teruggeschonken. Thans zal zij haar eeuwige Professie vieren in den Hemel en het onuitsprekelijk geluk genieten bij haar Goddelijken Bruidgom, aan wien zij zich zoo edelmoedig en zoo vurig heelemaal had gegeven.

Lieve Ouders, Broeders en Zus'ers, vooral mijn Zuster Kloosterlinge, duurzame Bloedverwanten, onverwacht en al te vroeg komt de dood ons van elkander scheiden. Gods wil geschiede. In den hemel zal ik voor u bidden.

Beminde Oversten en Medezusters, dank om uwe liefderijke zorgen en genegenheid; graag had ik nog vele jaren met U, in 't stille Kloosterleven, doorgebracht, de Heer heeft het anders geschikt, zijn H. Wil geschiede.

Bidt allen voor mij opdat ik spoedig de Hemelkroon der uitverkorene verwerve.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 g.)

Dr. Schautteet, Sottegem — Colaes, St-Lievens-Essche