

Die in leven, lijden en sterven zich aan den heiligen  
wil Gods gansch overgeeft, ontslaapt in vrede.

H. Alph. van Lig.



## **Bid voor de ziel**

van

# **Adiel-Cyriel Van de Ginste**

## **Zoon van Jules en Leonie Vermeulen**

geboren te Grammene den 16 October 1898

en er overleden den 13 Mei 1925,

voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

---

De mensch komt op als eene bloem die maar ont-  
luikt om aanstonds door de dood met de voeten getrapt  
te worden. Job 19

Ik vond kwellingen en smerten en aanriep den  
naam des Heeren. Ps 114

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen,  
hoe pijnlijk zij ons ook mochten vallen; want Hij is  
oneindig goed en Hij bemint ons oneindig. H. Bas.

Lieve ouders, broeder en zusters, weent niet als of ik  
dood ware. Ik leef in den Hemel bij Denge die ik  
op aarde uit ganscher harte heb bemind. H. Agnes.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflat.

---

Deinze. — Drukk. Van Coppenolle, photo Claerhout