

Zalig is hij die de uur zijner dood gestadig voor
oogen heeft en zich dagelijks bereid om te sterven,



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

JAN-BAPTIST VAN DE MERGEL

weduwnaar van

LUCIA LANNAU

geboren te Oubraket den 5 November 1823
en overleden te Leerbeek den 15 October 1896.

Troost u, beminde kinderen, ik verlaat een land
van droefheid voor een rijk van vreugde.

Hij was een zedig man vol van geloof en iever
voor zijnen godsdienst, hij wandelde onberispelijk
in de geboden des Heeren, hij nam acht op de we-
gen van zijn huis, ook heeft hij zijn brood in ledig-
heid niet geëten.

De wreede en onvermijdelijke dood rukte hem
met eene buitengewone snelheid van de wereld, zij-
ne dood zal eene ware droefheid laten in de herten
zijner menigvuldige vrienden.

GEBED.

Heer Jesus-Christus, gij die uw dierbaar bloed
gestort hebt tot de verlossing des mensch, gij wiens
laatste gedacht een gedacht van liefde en vergiffe-
nis was, gij die van het hoogste des H. Kruis berm-
hertigheid gevraagd hebt voor den zondaar, ont-
vangt in uwe gelukzalige verblijfplaats de ziel van
onzen vriend JAN-BAPTIST die deze aarde komt
te verlaten en geeft hem de eeuwige rust.

Zoete herten van Jesus en van Maria, weest mijn
toevlucht. 300 dagen afaat.