

Wat is sterven toch zoet als men wel geleefd heeft. —

De ouderdom is de eerekroon op den weg der deugd gevonden. —

Bid voor de ziel

van zaliger

LEONARDUS VAN DE MERGEL,

geboren te Optrakel, den 26 December 1829,
en overleden te Leerbeek, den
22 November 1911.



Hij was een zedig man vol van geloof en iever voor zijnen godsdienst, hij wandelde onberispelijk in de geboden des Heeren, hij nam acht op de wegen van zijn huis, ook heeft hij zijn brood in ledigheid niet geëten. — Wat zijn zij gelukkig o Maria, degenen die uwen naam lief hebben. Zij zullen niet beven in de uur der dood. —

GEBED.

Heer Jesus-Christus, Gij die uw dierbaar bloed gestort hebt tot verlossing des mensch, Gij wiens laatste gedacht een gedacht van Liefde en Vergiffenis was, Gij die van 't hoogste des H. kruis barmhertigheid gevraagd hebt voor den zondaar, ontvang in uwe gelukzalige verblijfplaats de ziel van onzen vriend LEONARDUS, die deze aarde komt te verlaten en geef hem de eeuwige rust. —

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht.

300 dagen aflaat.