

De dood is een overgang tot de eeuwigheid en eene bevrijding van de lasten en zorgen des levens; ziet gij een uwer bloedverwanten de wereld verlaten, wees niet ontroerd, maar maak u zelve gereed. H. Joës Chrys.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## **Adelia-Paulina VAN LIERDE**

**weduwe van Josephus Van den Houte**

lid der broederschappen van O. L. V. van den H. Rozenkrans, van den H. Antonius, den Welkelijkschen Kruisweg, O. L. V. ter Nood en den Gedurigen eeredienst van St. Jozef.

*geboren te Molhem-Bollebeek den 2 April 1856 en aldaar godvruchtig overleden den 3 Juli 1933 voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven-den.*

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis had plaats in de parochiale kerk van Bollebeek op Donderdag 7 Juli 1933, te 9 1/2 uur.

De vigiliën te 9 uur. De diensten der Broederschappen de volgende dagen.

In mijne benauwdheid heb ik de Heer aanroepen en tot mijnen God heb ik verzucht; van uit zijn heilige woon heeft Hij mijn stem gehoord en mijn geroep tot Hem opgestegen, is zijn ooren binnen gedrongen. Hij heeft mij verlost omdat Hij mij toegedaan was.

Hoe zoet is het te sterven na een gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Hem die ons moet oordeelen. H. Marg. Maria.

Teergeliefde kinderen en bloedverwanten, gij moogt weenen over ons scheiden, maar gij moet u ook onderwerpen aan de opperste schikkingen van God, hoe droevig zij ons ook voorkomen omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint. Zoekt uwen troost in het gebed en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.