

Leef en leert dus allen sterven
gij die groot zijt en die klein;
gij die 't waar getuk wilt erven,
'k wete 't daar is maar één.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Amandus VAN LIERDE

weduwnaar van

Maria HELLEBAUT,

geboren te Welden, de 11 November 1879 en
overledente Oudenaarde, de 30 November 1951,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Bij het doodsbed, bij het open graf en bij het aanzien van het kerkhof, kan een mens toch zoveel leren! De dood spreekt een taal, die men niet totaal kan ontcijferen; ze voert ons binnen in de hoogste geheimen van leven en dood; en doet ieder rechtschapen gemoed diep eerbiedig en gans onderworpen neerbuigen voor zijn God en Heer! Gelukkig de mens, die in zijn leven de weg vindt van het ware godvruchtig leven; 't is immers, op die wijze dat men zijn geluk voor eeuwigheid moet verzekeren

Beminde Kinderen, Kleinkinderen Broeder, Zusters en Familie, tamelijk snel en onverwachts ben ik heengegaan. Al stierf mijn lichaam weg, toch droeg ik mede mijn genegenheid en vriendschap voor U allen. Nu de grote beproeving is ingetreden en we staan vóór de almachtige Rechter, leent me uw goed gebed, dat voorzeker Gods barmhartigheid zal beïnvloeden. Tot aller gelukkig wederzien en dat de Heer met U allen weze.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.