



BID VOOR DE ZIEL

van d'heer

Amedée VAN LIERDE,

Zoon van

Hippolyte en van Isabel Gonnet

geborente Aalst den 13 November 1863

en aldaar overleden den 16 Mei 1904.

Versterkt door de HH. Sakramenten.



Hij was eenvoudig en rechtschapen van hart ; hij haatte alle geveinsdheid en onrechtvaardigheid, hij vreesde God en vluchtte het kwaad.

Hij heeft de menigvuldige beproevingen welke de Heer hem overzond met kloeken moed onderstaan, en naar het voorbeeld van onzen Goddelijken Zaligmaker, heeft hij zijn kruis met verdueligheid verdragen en heeft ook zijn brood in ledigheid niet geëten.

Achtbare Vader, Bloedverwanten en Vrienden, gij allen die mij op aarde hebt bemind, weent niet over mij : ik verlaat volgaarn en gerust dit tranelal ; maar bidt voor mij opdat mijne ziel, teenemaal gezuiverd, welhaast onder het getal der Uitverkorenen, mogen opgenomen worden.

Zoete Harten van Jesus en Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dagen aflaat).

De Lijk- en Begrafenisdienst zal plaats hebben Woensdag 18 Mei 1904, om 7 1/2 ure 's morgens, in de kerk van den H. Martinus.

Men zal vergaderen ten sterfhuize Keizerlijke Plaats 18, om 7 uren.

Aalst, R. Van Branteghem, Vrijheidstraat.