

U verlatende vraag ik geen tranen ; maar gebeden  
en offeranden. H. Ambrosius.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

**Cornelius - Vitalis VAN LIERDE**

Echtgenoot van

**Joanna Van der Heyden**

*geboren te Ternath, den 4 Januari 1853,  
en aldaar godvruchtig overleden den 6 Juni 1929,  
voorzien van de HH. Sacramenten.*

Goed echtgenoot en vader, gedroeg hij zich in alles met groote omzichtigheid, was trouw aan den dienst Gods, gehoorzaamde vaardig aan 't Opperhoofd der H. Kerk, eerde God, leerde den zijnen God vreezen, de zonden vluchten, Gods wet beminnen, en er naar leven. H. Petrus Canisius.

Die zijn vader eert zal zich het leven verlengen, en die zijn vader gehoorzaam is, zal eene verkwikking voor zijne moeder zijn Eccli III : 7.

Vaarwel, welheminde Echtgenoote, vurig heb ik u altijd bemind ; wederzijds hebt gij mij ook lief gehad. Te zamen hebben wij God gediend ; te zamen hebben wij steeds ons betrouwen op Hem gesteld ; te zamen hebben wij geleden ; te zamen ook zullen wij eens de eeuwige vreugden des Paradijzes genieten

Mijne Kinderen, vertrouwt op den Heer met geheel uw hart en verlaat u niet op eigen doorzicht. Weest Hem indachtig op al uwe wegen en Hij zal u op rechte banen voeren. Spreuken III 5, 6.

Lieve Bloedverwanten en gij allen die mij gekend en bemind hebt, ik smeeek u, weest mijne ziel indachtig

Alles voor U, H. Hart van Jesus. 300 d. afl

Ternath, druk. Fr. Gillis-Bosman.