

Ter Nagedachtenis

van Mijnheer

EDMOND VAN LIERDE

OUD STRIJDER 1914 1918

Vereerd met verscheidene militaire medailles

echtgenoot van Mevrouw

JULIA BEELE

geboren te Ninove den 17 October 1894

en overleden den 27 December 1943.

Steeds opgeruimd, een glimlach of een kwinkslag op de lippen, is hij door het leven gegaan.

Zijn milde inborst, zijn goed, misschien te goed hart, zijn van naastenliefde overstromend gemoed, waren een zegen en een bron van verkwikking voor zijn naastbestaanden en vrienden.

Hij verdroeg dat de zon voor eenieder scheen, zooals zij in hem scheen.

Gedienstig, hulpvaardig, onvermoeibaar bij de hand waar steun of troost moesten verleend worden, was hij een echt toonbeeld van de oude, deugdelijke Vlaamsche gebuurzaamheid.

De zin voor dienstbetoon, offervaardigheid en kameraadschap, gedurende zijn vierjarig frontleven opgedaan, was hem bijgebleven als een duurzaam karaktersieraad. Met hem is ons een man van goeden wil, een verdienstelijk soldaat, een vaderlands-lievend burger ontvallen.

Teerbeminde Vrouw, teergeliefde Dochter, geëerde Vader, dierbare Broeder en Zuster, Familie, vrienden en kennissen : een macht, sterker dan 's menschen wil, heeft ons gescheiden. Ik dank U voor uw genegenheid, uw toewijding, uw liefde. Weet dat ik van U allen het dierbaarst aandenken in de eeuwige rust heb meegenomen : dit weze u een troost.