

Kostbaar is in Gods oogen de dood zijner
uitverkorenen. Officie der overledenen.



DUURBAAR AANDENKEN VAN
Mijnheer

HONORÉ VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

ERNESTINA BOEYKENS

geboren te Zele den 3 Juni 1879 en er in den
Heer ontslapen den 31 Januari 1942,
voorzien van de laatste H.H.Sacramenten.

Lang en veel heeft de duurzame overledene
geleden, meer wellicht dan zij, die dagelijks bij
hem waren, wisten of vermoedden, maar hij
heeft het lijden niet gevreesd omdat hij wist
dat er geen beter middel bestaat om onze eeu-
wigheid voor te bereiden dan het aanvaarden
van alles wat O. L. Heer ons overzenden kan.
Wie goed weet te lijden, zoo leert ons de Na-
volging van Christus, zal de grootste vrede
genieten; hij is overwinnaar van zich zelf,
vriend van Jezus en erfgenaam des hemels.

Als overtuigde christen, heeft de duurzame
overledene, vroom en voorbeeldig, geleefd. In
vrede met O. L. Heer is hij zacht uit dit leven
gegaan en tot in den dood lag op zijn gelaat
den weerschijn van zijne zachtmoedigheid en
levensvreugde. Spreuken XXIV-18.

Geliefde echtgenoot, kinderen en familie-
leden, vroeg heeft O. L. Heer me geroepen,
maar we blijven bijeen door ons dagelijksch
gebed. God zegene, God beware u. Tot ziens.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.