

Ik weet dat mijn Verlosser en dat ik op den laatsten dag uit de aarde zal verrijzen. Job. 19-25.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense Van Lierde

echtgenootte van

Mijnheer René REYGAERT

geboren te Goeferdinge, den 12 Maart 1867 en godvruchtig overleden te Overboelare den 7 Maart 1944

Voorzien van de H. H. Sakramenten,

Lid van de Confrerie der H. Barbara, van de Confrerie van het H. Hart en van de Boerinnengilde.

Laten we ons volle vertrouwen stellen op Christus, uit wien de hoop straalt der glorierijke verrijzenis. Bedroeft ons het noodlot van den dood, toch vertroost ons de goddelijke belofte van de toekomstige onsterfelijkheid. O ! Heer het leven verandert Gij, maar Gij neemt het niet weg ; de sterfelijkheid van dit leven brengt ons de onsterfelijkheid in den hemel.

Præf. Missæ def.

Het is troostelijk te mogen zeggen : Mijn Heer en mijn God, met mijn echtgenoot heb ik in vrede en geluk geleefd, onze groote bekommernis heeft steeds geweest onze kinderen wel op te brengen en ze eene kristelijke opvoeding te bezorgen. Mijnen naaste te helpen en bij te staan met raad en daad was steeds mijn genoegen en mijn verlangen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uwe liefde en teedervolle zorgen. Mijne reis hier op aarde is geëindigd, vergeet niet wat ge van mij gezien en gehoord hebt. Troost elkander, zoekt troost in uw geloof, dat de verzekering geeft, dat we malkeer eens zullen weerzien in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.