

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Ter zalige gedachtenis

VAN DAME

JOANNA VANDERMEULEN

Weduwe van den Heer

CHARLES DECLOOTER

*geboren te Everbeke den 12 September 1819 en
overleden te Nederbrakel, den 5 November 1909.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij was eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend.
Job.

Zij bewaakte zorgvuldig al de wegen van haar
huis en at haar brood in ledigheid niet.

Terwijl hare pijnen gedurig vermeederden troost-
te zij haar, met betrouwen herhalende de woorden
van haren Zaligmaker: mijn God dat Uwe wil
geschiede en niet den mijnen.

God is vol goedheid in den dag van verdrukking
vertroost Hij en versterkt Hij degenen die in Hem
hopen.

Mijne lieve kinderen bemint elkander, weest mij
indachtig; denkt aan mij, en aan de zorgen die ik
voor u gehad heb, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde 300 d. afl.

R.

I.

P.