



In de eeuwige Kerstvrede van de Heer  
werd opgenomen

## **Veerle ACCOU**

### **echtgenote van Ferdj Huysentruyt**

geboren te Wevelgem op 5 april 1960 en godvruchtig  
overleden te Heestert op 21 december 1988.

Zij was lid van het zangkoor van de Verrijzeniskerk.

---

Afscheid nemen is moeilijk, zeker als je jong bent en nog zoveel van het leven verwacht. Het gebeurde niet zonder strijd. Veerle vocht met alle energie die ze bezat en telkens opnieuw. Het was voor ons soms onbegrijpelijk waar ze de moed vandaan haalde. Ze probeerde te blijven geloven ondanks wat ze voelde. Ze voelde uiteindelijk hoe haar krachten afnamen en hoe ze toch zou moeten opgeven. Ze aanvaardde het en nam er vrede mee. Ze verlangde naar rust en verlossing. We zijn blij voor haar dat het vele lijden voorbij is. Het is niet voor niets geweest, want we hebben eruit geleerd hoe we moeten blijven werken aan onszelf en hoe we ondanks alles positief moeten blijven. Voor Veerle was haar ziekte méér dan enkel lijden, het was ook een uitdaging om aan zichzelf te werken. Op die manier was, en is ze nog, een bron van aansporing en levenskracht.

Veerle neemt ook „bewust” van ons allen afscheid: „Jammer dat ik nu al moet gaan. Ik had nog zoveel willen zeggen en zoveel willen doen. Ik begon pas te begrijpen hoe het leven was, en wat het wil zeggen 'iemand' te zijn. Maar lieve mensen, treur niet omdat ik er niet meer ben. Probeer in mijn plaats levensvreugde aan anderen over te dragen.

Dank je pa en ma, voor het leven dat ik van jullie kreeg. Het was kort, maar toch de moeite. Stel jezelf niet onnodig vragen over het waarom en hoe... Aanvaard mijn dankbaarheid voor jullie liefde, zorg, begrip en steun.

Dank je, Ferdj en Lies, voor alle mooie momenten samen. Ik wens dat jullie de kracht vinden om het mooie in het leven te blijven zien en steeds naar goede waarden te blijven streven.

Dank je, zussen, broers en alle mensen die ik gekend heb en die me gesteund en begrepen hebben op mijn levensweg.

Dank je Marijke. Jij maakte me het afscheid van dit leven gemakkelijker. Je rust en diepmenselijkheid waren van onschatbare waarde voor mezelf en allen die me liefhebben.

Eens zullen we weer tezamen zijn...”

---

De familie dankt U voor uw gebed  
en christelijk medeleven.

Maandmis op zaterdagavond 4 februari 1989 om 18.30 u.  
in de Verrijzeniskerk.

Rouwleiding Deltour - 056/41.20.22

