

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

GEDENK IN UW VROOM GEBED

de Heer Alfred ADRIAENS

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 juli 1931
en er plots overleden op 30 augustus 1994,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

„ Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ” (Mt. 24,44). Het Evangelie en het leven zelf herinneren er ons voortdurend aan hoe kortstondig en vergankelijk ons bestaan is in deze wereld.

„ Gelukkig de man die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden ”, lezen wij verder in het Evangelie. „ Wakende ” zijn zij die leven in de overtuiging dat alles in dit leven voorbijgaat en ons lot uiteindelijk ligt in Gods handen. Hij is de Heer van leven en dood, van Hem hebben wij alles te verwachten.

Daarom vertrouwen wij Alfred toe aan Gods barmhartigheid ; Hij alleen weet wat er leeft en omgaat in een mens. En samen met de priester bidden wij voor deze mens die ons zo plots ontvallen is :

Heer, herinner U de naam van Alfred die gestorven is.

Vergeet niet dat hij kwam langs de straten

van de pijn, langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid naar het Vaderhuis hem toebereid.

Moge hij in vrede rusten bij de Heer !

De Heer Robert LAMPE - ADRIAENS †,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Jozef ADRIAENS - VANDEN BERGE,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw
Roger LAMPE - ADRIAENS,
kinderen en kleinkinderen,
zijn broer, zuster, schoonbroers, schoonzuster,
neven en nichten ;

De families ADRIAENS en SCHIETECATTE.

**Voor uw kristelijke deelneming
danken wij u allen.**

NAMIS op zaterdag 24 september 1994 om 18 u.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 31.33.21