

Dit is de naam die wij hem geven,
Zo was hij mens om van te houden,
God schreef ook hem in de palm van zijn hand.

De Heer

Germain ADRIAENS

geboren te Elst op 20 oktober 1936 en zo
vroegtijdig door de dood heen naar God en
't nieuwe leven overgegaan op 3 juli 1984.

Voorzitter van het O.C.M.W. Zwalm

Samen met vader zaliger, zijn nog zeer actieve moeder, broers en zusters, heeft Germain een schoon, steeds groeiend en bloeiend familiebedrijf kunnen opbouwen. Het is een zaak die niet alleen in de Zwalmstreek, maar ook ver buiten de grenzen van dit gewest een zeer grote naam en bekendheid heeft verworven. Samen met de zijnen kon hij op die manier vele mensen tewerk stellen en vele gezinnen dienstbaar zijn. Zo mocht hij dan ook de achting en de waardering van zeer velen ondervinden.

Heer, als iemand in de volle bloei van zijn leven, zoals Germain, uit ons midden wegvalt, dan voelen wij ons diep geschokt, geraakt tot in het diepste van ons wezen. Dan beseffen wij hoe klein en machteloos wij zijn, hoe vlug het leven voorbijgaat. Nu onze krachten tekort schieten en wij geen antwoord vinden op vele vragen, komen wij in volle vertrouwen naar U.

Heer, herinner U ook zijn naam. Wij bidden U dat hij vooral mag leven in allen die hem lief en dierbaar zijn, in hun hart en hun levensdurf, in hun verbondenheid en vriendschap, in hun gedachten en hun geweten. En wij vragen U ook met aandrang: wil nu zijn moeder, broers, zusters en familieleden die zo met hem begaan en bekommerd waren, troosten en sterken en nog inniger met mekaar verenigen.

Mejuffrouw Pascale ADRIAENS

De Heer Dominique ADRIAENS

Mejuffrouw Angélique ADRIAENS

Mevrouw wed.

Polydoor ADRIAENS-BOURDEAUD'HUI

zijn broers, zusters, neven en nichten.

De families ADRIAENS en BOURDEAUD'HUI

danken U voor uw meelevens in hun rouw

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre



„Laat mij droef en treurig wezen
niemand zal mij ooit genezen
diepe ligt de wonde, dààr,
zwijg en laat mij, laat mij maar . . .
G.G.