

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet te schande worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER
Polydoor ADRIAENS

echtgenoot van Mevrouw
Margareta BOURDEAUD'HUY.

Medestichter Etn. Adriaens N.V.
Steenbakkerij Adriaens
Erevoorzitter P.V.B.A. Vleescentrale Adriaens
N.V. Garage Moderne
P.V.B.A. Avibo
P.V.B.A. Agrihal

Hij werd geboren te Nederbrakel op 4 april 1890 en ontsliep zacht in de Heer in de kliniek O.-L.-Vrouw van Lourdes te Waregem op 23 mei 1975, na de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen te hebben ontvangen.

In de geest leeft hij in ons voort, met zijn rijzige slanke gestalte, met zijn rustige gemoedelijkheid, met zijn kalme werkzaamheid, met zijn fijne zin voor humor, dit alles bezielend door zijn kristelijke geloofsovertuiging.

Gesproken uit een werkzaam gezin en kristelijke familiegeest heeft hij door zijn bezonnen, wijze en weldoordachte raad en ijver geholpen, om op het gezin en de kinderen een stempel te slaan, die hen, in 't zelfde spoor, door het leven moet kunnen dragen. Zelfs in het lijden en de tegenslag kon hij niet nalaten eens quitte en joviaal te zijn - de ondergrond bleef altijd ernstig, maar zelfs als het neep of pijn deed, wilde hij er nog moedig op lachen - echt humoristisch van nature als hij was.

Bemінде echtgenote, gij weet hoe goed wij elkander aanvulden, in de opbouw van het

gezin en van onze ondernemingen, gij weet hoe wij elkander eerbiedigden als gelijke en verschillende mensen, altijd gericht naar het welzijn en de karaktervorming van de kinderen.

Bemінде echtgenote en kinderen, gij weet dat ik in het volle bewustzijn de genade kreeg de HH. Sakramenten te mogen ontvangen, dat wij de laatste lange weken het geluk hadden dagelijks te mogen samenzijn, dat wij dankbaar en joviaal de blijde familiale dagen in herinnering mochten brengen; waarom zoudt ge nu treuren als zij die geen hoop hebben?

Al is het nu een lang en gevuld leven geweest, de rekenkunde speelt hier geen grote rol, want het blijft altijd pijnlijk van de zijnen te moeten scheiden, en tóch moeten wij dankbaar zijn voor dit lang samenzijn in gezondheid, werkzaamheid en kracht.

De moedige houding tijdens ons leven en ook tijdens de laatste weken, waarbij wij nuchter de zaak onder ogen durfden te nemen en het einde bewust voelden naderende overtuiging uw plicht gedaan te hebben tot het uiterste, zal voor het verdere leven altijd een steun, een vreugde en een sterkte blijven.

Weest één, blijft allen broederlijk één.

Geachte familieleden, vrienden en kennissen, gedenkt mij al eens in een gebed, zo blijven wij het best met elkander verbonden.

Wil nu rustig de vier akten bidden volgens de wens van de overledene.

De families ADRIAENS, BOURDEAUD'HUY,
LODENS, GHIJS,

diep getroffen door uw blijken van medeleven in hun rouw, danken U van harte.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel