



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Gabriëlle ADRIANSENS

echtgenote van de Heer

Gaston VAN MALDERGEM

geboren te St. Maria-Lierde op 16 augustus 1913
en overleden in de Dr. Goffaerts-kliniek te Zotte-
tegem de 3 juli 1970, voorzien van de H. Sakra-
menten der zieken.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene was een voorbeeld van
een diep-gelovige christelijke vrouw, een trou-
we, toegewijde echtgenote. Wij hebben haar
verloren in de bloei van 't leven, verteerd door
een ongenadige ziekte. Zonder klagen heeft zij
er de lasten van gedragen in volle overgave
rekenend op Gods oneindige liefde.

Die liefde is zij nu deelachtig geworden want
van zo'n vrouw kan men alleen maar zeggen,
als zij niet met open armen door onze
Lieve Heer in 't vaderhuis ontvangen is, dan
maken wij allemaal geen kans.

Daarom dan lieve echtgenoot moet gij nu
moedig zijn. Voor u is mijn heengaan het ergst,
maar blijf de moed houden op mij te betrouwen.
Weet mij steeds u nabij. Mijn zorg om u zal u
niet verlaten. Als christenmens die gelooft in
de gemeenschap der heiligen, in de voorspraak

van Gods lievelingen in de hemel, moogt gij
verzekerd blijven van mijn trouw en liefdevol
medeleven met u.

En wij al haar vrienden, en allen waren wij
haar vrienden, wij zullen haar niet vergeten ;
zij zal een voorbeeld blijven voor onze gemeen-
schap.

Goede Gaby, gedenk ons bij Onze Lieve Heer.



De Heer Gaston VAN MALDERGEM,
haar echtgenoot
De families ADRIANSENS, VAN MALDERGEM-
DE TEMMERMAN en MICHIELS,

danken u van harte om de blijken van
deelneming, betoond in hun rouw.

Uitg. Gerard Van Der Stichelen