

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
JULIEN AELBRECHT

Weduwnaar van Mevrouw
ALICE BADIE

*Geboren te Nederename, op 3 november 1902
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op
15 augustus 1961, gesterkt door de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.*

Het lijden en de beproeving zuiveren de mens van vele fouten en gebreken; zij louteren de ziel en bereiden haar zodra mogelijk na dit leven, de eeuwige beloning van de hemel bij God te ontvangen.

De betreurde overledene was een brave en deugdzaam man, een zorgvuldige vader. Met raad en daad heeft hij steeds zijn best gedaan om te helpen waar te helpen was.

Van elk geacht en bemind zal zijn gedachtenis bij elk, in zegening bewaard blijven. Als verduldige zieke heeft hij zijn lijden kristelijk doorstaan en zal daardoor in Gods Rijk beloond worden.

Lieve kinderen, kleinkinderen en familie, de Heer heeft mij tot Zich geroepen; zijn H. Wil geschiede. Treurt niet want ik heb mijn doel bereikt. Eeuwig zal ik leven in het Rijk Gods. Ik dank U innig voor de vele zorgen welke U aan mij besteed hebt. Ik

zal de Heer in de hemel smeken U dit alles te vergelden.

Vaarwel! Ik heb U allen innig bemind hier op aarde, ik zal U voorts beminnen in de Hemel. Bidt allen voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 d. afl.)

Jacques Ghevaert, Nederename (2244)

Mijnheer en Mevrouw André AELBRECHT-VAN DE

VELDE en kind Eddy;

Mijnheer René AELBRECHT;

Mijnheer en Mevrouw Albert TRONCQUO-AELBRECHT

en kind Benny;

zijn kinderen en kleinkinderen.

De families AELBRECHT, BADIE, DE MEYER en

BATTEAU;

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid
betoond in hun rouw.*