

Ten Paradijze geleiden U de Engelen. (Lit. der overl.)

†

VROOM AANDENKEN

aan

MEVROUW

Maria - Clara - Anna AELGOET

echtgenote van de Heer

Romain LIBERT

geboren te Nukerke, de 24 april 1899 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 14 januari 1965, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

«In de Moeder bereikt de vrouw haar hoogste volmaaktheid.» (Kardinaal Mindzenty)

Daar is de dierbare overledene het levende bewijs van geweest. Inderdaad ze was in alle eenvoud en ongekunsteldheid de volmaakte vrouw omdat ze in de volste mate echtgenote en moeder was.

Twee zaken hebben gans haar leven gericht en betekenis gegeven : haar godsdienstige overtuiging en de genegenheid voor haar gezin.

In haar geloof vond ze de kracht om lief en leed in het leven met moed te dragen. Bij tegenslag was het vertrouwen in Gods Vaderlijke Voorzienigheid en het gebed haar steun en sterkte en in haar lange lijdensweken droeg ze gelaten de beproeving.

Haar schoon gezin was het doel en de zin van haar leven en bij haar is bewaarheid geworden wat in het Boek der Wijsheid geschreven staat : «Wie zal voldoende de lof verkonden der sterke vrouw en moeder? Bevalligheid is bijzaak, maar de zorg om haar gezin neemt al de dagen der echtgenote in beslag.»

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Familie, gij waart mijn trots en mijn genegenheid. Hebt dank om uw trouwe liefde. Nu heeft God mij tot zijn vreugde geroepen, om samen met onze dochter, wier heengaan mij zo diep had getekend, in het Vaderhuis opgenomen te worden. Vergeet ons niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Heer Romain LIBERT,

De Heer en Mevrouw Julien LIBERT-CLARYSSE
en hun kinderen Guy en Xavier,

Heer Dokter Paul VERGRACHT, weduwnaar van Mevrouw Christiane LIBERT en zijn kinderen Martine en Cathy,

De Heer en Mevrouw Georges LIBERT-CLERENS
en hun kinderen Marc, Jean, Luc en Christine,

De Heer en Mevrouw Adrien DE BOSSCHERE-LIBERT
en hun kinderen Micheline en Daniël,

De Heer en Mevrouw Eugeen LIBERT-BISSCHOP
en hun kinderen Ingrid en Carine,

De Heer Luc LIBERT,

De Heer André LIBERT,

De Heer Fredericq AELGOET-LAURIER,

De families AELGOET, LAURIER, LIBERT en VAN DE VELDE,

**gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.
hun innigen dank.**