

« Rust nu maar uit van uw vele werken.»
(Openbaring)



GELOVIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anaïs Magdalena AELTERMAN

Weduwe van De Heer Joris DE CUYPER.

Geboren te Landskouter op 11 juni 1906
en zacht overleden in het U.Z. te Gent
op 25 september 1991,
voorzien van de Heilige Zalving der Zieken.

—
In Gods Liefde aanbevolen en ten grave gedragen
te Oosterzele op 1 oktober 1991.

De namis wordt er opgedragen
op maandag 21 oktober 1991 om 19.30 uur.

—
De families AELTERMAN, DE CUYPER,
VERSTRAETE en DE ROO

*danken U van harten voor uw gebed
en de gelovige bliken van deelneming.*

Uw vlijtige handen zullen hier bij ons niet meer rusteloos en bekwaam naaien voor zovele mensen. En U deed het met zoveel plezier. Uw trouwe gang naar Kerk, familie of bureu is hier voorgoed stilgevallen. En U deed het zo graag als gelovige vrouw en welkome gast. In uw huisje zult U ons niet meer verwelkomen, wat U graag deed, zekeren vast sinds U wat moeilijker buiten kon. Ook dat gaf U zulk een stil geluk.

Nu zij ge, Anaïs, opgeroepen tot bij Uw Heer en Meester, die Gij gepoogd hebt trouw en goed te volgen in Zijn wijze raad en beloften. Gij hebt Hem hoopvol gebeden en in stilte om sterkte en raad gevraagd wanneer het donker werd in je leven. Nu zijt ge bij Hem welkom, samen met uw lieve voorgangers in de levensweg.

Beste kinderen met uw gezinnen, ik dank U toch voor uw hulp en steun nu ik het wat moeilijker kreeg. God zegene U in vrede en geluk. Bid Hem om zegen en welbehagen.

Beste familieleden, vrienden en bureu, dank U om uw vriendschap en genegenheid. Het moge U goed gaan in uw leven.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en altijd. Amen.

Rouwleiding VANDEKERCKHOVE, Bavegemstr. Oosterzele
tel. (091) 62 03 71 - 60 92 86
Druk. ATELIER c.v., Heistraat, Oosterzele, tel. (091) 62 70 01