

« Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven »
(Jo., 11, 25)



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

JULES PETRUS AELTERMAN

geboren te Landskouter op 13 juli 1903 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem, op 30 april 1985, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Zieken en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Agatha

Almachtige, eeuwige God, die wij Vader noemen, in Uw hart en handen ligt ons levenslot geborgen.

Gij verwacht dat wij naar U, in vreugde en lijden, de weg van Jezus gaan.

Maar Gij alleen doorgrondt het mysterie van onze levensweg en kent de edelmoedigheid en zwakheid van ons levensantwoord.

Wij bidden U ootmoedig, op voorspraak van de H. Maagd Maria en alle heiligen, dat Uw dienaar Jules, die in eerlijke werkzaamheid en trouw aan uw H. Wil zijn levenstocht voltooide, moge opgenomen worden in de heerlijkheid van Jezus' Verrijzenis.

Zegen allen, die met hem in liefde verbonden bleven, met de overvloed van uw genade.

Door Christus, onze Heer. Amen.

De families AELTERMAN en VERVONDEL

danken U voor de troostende blijken van christelijke deelneming en voor uw gebed.

Rouwonderneming Wanzele J., Oosterzele.
Drukkerij Eurografica, Burst.