

« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven »...  
(Jo., 11, 25)



VROME NAGEDACHTENIS  
aan

## MARIA LOUISA AELTERMAN

weduwe van  
**ANGELUS BEKAERT**

geboren te Landskouter op 8 juli 1898 en  
godvruchtig overleden in Sint-Elisabethkliniek  
te Zottegem, op 15 mei 1982, gesterkt door de  
H. H. Sakramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Lid van de Confrerie van de H. Agatha, van het  
K. V. L. V. en van de Kristelijke Bond van  
Gepensioneerden van Landskouter.**

«Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij  
maakt het nieuw; dat geloven wij op Uw  
woord», zo zingen wij in de Prefatie van de  
uitvaartliturgie. Dit is voor Louise waarheid  
geworden in deze schone Paastijd.

Zij kreeg het leven in een aloude en degelijke  
familie van ons geliefd Landskouter. Zij kon  
hier haar leven uitbouwen met haar goede echt-  
genoot in een groot gezin, in een bloeiende  
zaak, in deelname aan het parochiaal leven.  
Zij was gelukkig haar man met volle toewijding  
te hebben verzorgd tot zijn laatste ogenblik. Zij  
genoot stralend van alle blijde gebeurtenissen  
in haar groeiend familieleven, waarvan zij de  
sterke moeder bleef. Zij beleefde zoveel ge-  
noegen aan het samenzijn in het K.V.L.V. en  
de K.B.G., aan een hartelijk gesprek met haar  
broers, kinderen, vrienden en kennissen.  
Zo natuurlijk als overtuigd was haar geloof in  
het woord van God, in Jezus, onze Heer, waar-

mee ze verbonden leefde in dagelijks gebed  
en trouwe deelname aan de Eucharistie. Daarom  
werd nu haar leven nieuw gemaakt in de her-  
scheppende kracht van de verrezen Heer.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en ach-  
terkleinkinderen, ik dank u voor al uw liefde  
en zorg. Samen met vader blijf ik bij God voor  
u ten beste spreken. Door uw gebed, vooral  
van mijn dochter-kloosterlinge, blijven wij ook  
nu verenigd tot wij allen, gans nieuw, samen  
zijn in het onzegbaar, eeuwig geluk van Gods  
oneindige liefde.

« Mijn Jezus, barmhartigheid ».

De families AELTERMAN, BEKAERT,  
VERVONDEL en DE BRUYNE

**danken U van harte om Uw gebeden en  
Uw medeleven in de rouw die hen trof.**

Begraaf. J. Wanzeele, Oosterzele Tel.(091) 625647  
Drukkerij Eurografica, Stationsstraat 23, Burst