

"Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven"

VRROOM AANDENKEN AAN



De Heer

**Richard AELTERMAN**

**echtgenoot van**

**Mevrouw Martha DE GEYTER**

geboren te Landskouter op 23 december 1899 en er godvruchtig overleden op 27 november 1987, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Agatha.

---

Zoals Richard door het leven is gegaan, zo heeft hij ook dit aards bestaan verlaten : kalm en waardig, diep verbonden met zijn familie en met God.

Nog lang zullen de oudere inwoners van Landskouter het beeld van zijn rijzige figuur in hun geheugen bewaren, die, samen met zijn onafscheidelijke broer, gezellig en rustig keuvelend, het oude familiebedrijf deed bloeien.

Stipt en keurig werd het landbouwwerk in familieverband volbracht, zodat de hoeve als een model van zorg en netheid was.

Maar ook vele jaren werden rustig en eerlijk bomen aangekocht en verhandeld.

Samen met zijn kranige echtgenote kon hij zo het welzijn van zijn familie verzekeren, en kon het jonge gezin van zijn zoon vredig samenwonen in het ruime huis. Alleen met hen en voor hen leefde hij, hoewel hij zovele families kende en nauwgezet in de tijd kon dateren.

Wanneer dan, na nog de weelde van 50 jaar huwelijksleven te hebben kunnen vieren, zijn krachten door hoge ouderdom afnamen, werd hij met de beste en liefdevolle zorgen omgeven, niet alleen door zijn goede echtgenote, maar ook door zijn toegewijde schoondochter en zoon en zijn geliefde kleinkinderen.

Gans zijn leven was hij trouw met God verbonden door zijn dagelijks gebed en deelname aan de zondagsmis. Zo kon hij stil ontwaken in de eeuwige vreugde van zijn Heer. In Hem blijft de familie verbonden tot het uiteindelijk weerzien in de Hemel

Mijn Jezus, barmhartigheid.

**De families  
AELTERMAN, DE GEYTER, VERVONDEL  
en BEQUÉ**

danken U voor de troostgevende blijken van christelijke deelneming en voor uw gebed.

Begr. VAN DE KERKHOVE

Druk. EUROGRAFICA