

*Sterven, sterven is gewin.
Sterven is onsterfelijkheid.
Het is opgaan naar God, die ons wacht.*
G.G.



Tot zalige gedachtenis aan
Mejuffer

Elvire AELVOET

geboren te Leupegem, de 22 mei 1897 en
godvruchtig overleden te Gent de 14 juni
1962, gesterkt door al de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

*Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament
en St. Amandus.*

Stil en deugdzaam was haar leven, het
leven van een overtuigde kristene. Zij
was een van die eenvoudige mensen, die
steeds op de achtergrond leven, nederig
en stil, maar die hun plicht vervullen,
zonder omhaal van woorden, zonder door
iemand te worden opgemerkt, tenzij door
Hem, Die hart en nieren doorgrondt.

Nooit heeft zij tegen de Voorzienigheid
gemord, ook niet in de lange jaren van
lijden en beproeving.

De dood heeft haar dan ook niet ver-
rast, maar volkomen bereid gevonden,
ontdaan van alle aardse banden. Haar
dood was een weerspiegeling van haar
ganse leven.

— Blijde en reine zielen zijn behagelijk
in Gods ogen en daarom riep Hij deze
naar zijn Troon om er het onbekende lied
te zingen en er voor eeuwig blij te zijn.

Ik dank allen, vooral mijn zuster, die
mij in mijn hulpeloosheid, dag en nacht,
zoveel liefdediensten hebben bewezen, en
ik zal trachten die vanuit de hemel te
vergelden.

Bewijst mij nog de laatste liefdedienst :
bidt voor mij.

Juffrouw Marguerite AELVOET,
De Heer en Mevr. Leon VANDEVELDE-
AELVOET,
Jongheer Paul VANDEVELDE,
Juffrouw Marthe VANDEVELDE,
Jongheer Pierre VANDEVELDE,
De families AELVOET-GHYSELINCKX.

DANKEN

voor de blijken van deelneming.
